

Woudenberg 19 sept. 2019.

Geachte Burgemeester en Gemeenteraad,

Naar aanleiding van het stukje in "de Woudenberger" over „het uit de kast halen van de regenboogulag“, willen we graag wat schrijven naar u, over wat dat met ons doet, als inwoners van Woudenberg.

Niet om ons boven u te verheffen, of met opgestoken vinger de les te lezen, maar met innerlijke beweging over u, en over ons dorp.

Wij geloven in God, De Vader, Schepper van hemel en aarde, onze Schepper, De Schepper van alle schepselen, elk mens, wie of wat we ook zijn, man of vrouw, hoog of laag, rijk of arm.

Die Schepper heeft ons Zijn lieve Woord gegeven, om ons te leren en te onderwijzen, hoe we handelen en wandelen moeten, Die ons Zijn geboden heeft gegeven om ons leven naar te richten, en wat zijn die geboden goed en heilzaam, ten nutte, en ten goede voor de samenleving. Niet gegeven om iemand te verachten, of minder te achten, want we zijn alle schuldenaren, niemand is volmaakt, maar toch om ons leven naar te richten.

De Heere schiep man en vrouw, en wil dat we dat naleven, zoals we kunnen lezen, en leren uit Gods Woord.

Wat ons ook pijnlijk raakt, is dat de vlag geneemd en vergelijkt wordt met de regenboog.

De regenboog: gegeven door God, na de zondvloed, als teken, en verbond met Noach, dat de aarde nooit meer met water zal worden overspoeld.

De trouw des Heeren, alle eeuwen door, zien we nog steeds in de lucht, na een hevige regenbui, als de zon weer schijnen gaat. De Heere regeert ^{9/11} 00

Teken dat God bestaat ^{9/} 0

Geachte Burgemeester en Gemeenteraad, in alle eenvoudigheid geschreven hoe het bij ons leeft, en wat het met ons doet; pijn en verdriet, omdat wij, (dat weegt niet het zwaarste) niet meer begrepen worden, maar bovenal dat God zo aan de kant geschoven wordt, zo vernederd, en tegen Zijn gebod wordt ingegaan, terwijl God zo goed is, en Hij ons welzijn op het oog heeft.

We begrijpen dat het moeilijk is om te leiden, te regeren in de gemeente, met zoveel mensen, culturen en meningen, geloven enz. Daarom wensen we u samen veel wijsheid, beweging en liefde toe, om de gemeente te mogen dienen.

Een vriendelijke, bewogen groet;