

Onderwerp: FW: Stop de commercialisatie van de natuur!

Van: [REDACTED]

Verzonden: zondag 16 januari 2022 11:28

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Stop de commercialisatie van de natuur!

Geachte lezer,

Als frequente bezoeker van het unieke en paradijselijke Henschotermeer en omgeving ben ik enorm geschrokken van de bizarre en onwerkelijke plannen van de uitbater van het Henschotermeer: jaarrond recreatie en zeker 5000m² aan extra bebouwing in de bossen rond het meer met oa 2 grote restaurants, een speelhal, een onbekend aantal appartementen, 25 chalets aan het water, een activiteitenhal (ook voor autoshow's 🤖), klimbos, trimbaan, kinderboerderij, een toren op het eiland, een extra brug. En niet te vergeten, de verhuizing van het YMCA-complex naar het terrein bij het Henschotermeer.

Met deze ontwikkelingen is het voor altijd gedaan met het ongerepte bos en gaat het unieke natuurlijke karakter van het meer definitief verloren. Het feit dat het gebied nu al rondom is afgesloten met een hek van prikkeldraad is in en in triest.

We zijn júst ten tijde van deze coronacrisis de inherente waarde van de natuur gaan inzien en waarderen, omdat zij voor ons zorgt op manieren dat wij niet zelf kunnen.

Ze geeft ons rust, ruimte, nieuwsgierigheid naar hoe zij werkt, vrijheid om te mogen bewegen. Dit allemaal was en blijft van grote waarde voor ons mensen die voornamelijk binnen zitten.

Dit commercieel uitbaten van onze prachtige zelfs paradijselijke natuur, de verroompottisering van grote natuurlijke gebieden, dit verpesten van de laatste mooie stukjes van ons landje: dit is niet te verantwoorden en gaat echt te ver.

En, heel belangrijk: omdat de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug kritisch is op de plannen, heeft de uitbater ALLE bebouwing (op de activiteitenhal na) verplaatst naar Woudenbergs grondgebied. Het is dus nu al Woudenberg om zich hier tegen te verzetten en dat vraag, nee smeed ik jullie met klem dmv deze mail.

Het Henschotermeer is oorspronkelijk aangelegd en bestemd voor iedereen, uit stad en dorp, arm en rijk, zodat we allemaal vrijelijk van de ongerepte natuur kunnen genieten. Dat uitgangpunt is nu volledig losgelaten.

Als jullie blijft, geef geen toestemming voor bouw en recreatie rond het meer, en ook zorg ervoor dat er geen verblijfsrecreatie komt!

Alvast veel dank,

Met diervriendelijke groet,

Alexandra Yablonska uit Hilversum