

Aan de gemeenteraad van Woudenberg,  
in deze m.n. aan Moniek van de Graaf,  
Opgemaakt door: Agnes van Bemmelen  
Al ruim 30 jaar bewoonster op de Vieweg te Woudenberg,  
Tel. [REDACTED]  
[REDACTED]

Al ruim 30 jaar ben ik nu woonachtig in Woudenberg op de Vieweg.  
Het voelt als een waar voorrecht om daar te mogen verblijven.  
Ik ben geboren in Soest, dat is redelijk dichtbij.  
Derhalve is het Henschotermeer al heel lang bij mij bekend.  
Een werkelijk prachtig natuurgebied met een schitterend meer waar je heerlijk kunt zijn, even  
bijkomen uit de hectiek van alle dag.  
's Zomers zwemmen, 's winters schaatsen, wandelen kan altijd of gewoon ergens zitten en  
genieten, je verbinden met de natuur.  
Maar vooral voor een ieder toegankelijk, dus vooral voor mensen die financieel minder  
draagkrachtig zijn en hier toch de mogelijkheid hebben/hadden om ook te kunnen genieten  
van wat Moeder Aarde ons zoal gunt/te bieden heeft.  
Gaandeweg kwamen er wel meer regels, er moest entree betaald gaan worden om e.e.a.  
rendabel te houden. Op zich nog begrijpelijk, maar de 'gewone mens' met een kleinere  
beursinhoud konden er nog steeds terecht.  
En dan komt ook t.a.v. het Henschotermeer ineens een bedrijf (in deze Mooi Meer BV) in  
beeld, die met dollar-tekens in de ogen naar zo'n prachtige plek in de natuur kijken.

In het krantje van Let Op Woudenberg, 4<sup>e</sup> editie nummer 182 van d.d. 28 februari j.l. staat op  
bladzijde 11 een zeer mooi verwoord stuk geschreven door Jesseka Batteau:  
Een requiem voor bestemmingsplan Henschotermeer?  
Daar kan ik mij helemaal in vinden.  
Het voelt voor mij, dat een bedrijf met veel geld wel even alles laat aanpassen aan hun  
plannen om flink winst te maken, desnoods nog aangevuld met zeer luxe appartementen  
voor hen, die een zeer goed gevulde beurs hebben (als vakantie-woning).  
Dat alles ten koste van de 'gewone mens' met weinig inkomsten, die buiten gesloten (gaan)  
worden.  
Maar vooral ten koste van de natuur en de aanwezige dieren, totaal respectloos naar dit  
mooie stuk Moeder Aarde.

Derhalve een oplossing (voorstel) voor dit ontstane dilemma aan de gemeenteraad  
van Woudenberg.

**Het bestemmingsplan blijft, zoals het is.**

I.p.v. het bestemmingsplan aanpassen aan de wensen van Mooi Meer BV, een  
bedrijf/organisatie vinden, die wel kans ziet om binnen dit bestemmingsplan de exploitatie  
rond te krijgen voor echt duurzaam beheer en vooral zonder winst, laat staan  
winstmaximalisatie.

**Dat de natuur als uitgangspunt geldt.**

Het Henschotermeer voor een ieder toegankelijk blijft onafhankelijk van de beursinhoud en  
dat een ieder er weer van kan genieten zoals voorheen.

Mijn voorstel is, om een **stichting Beheer Henschotermeer** op te richten.

Dat daarin iemand van de gemeenteraad Woudenberg in het bestuur gaat zitten, zo ook  
iemand van de provincie Utrecht, met het hart op de juiste plek t.a.v. dit mooie stuk Moeder  
Aarde.

Inwoner(s) van Woudenberg en gemeente Utrechtse Heuvelrug met werkelijk verstand van  
de natuur en zich daarmee vanuit hun hart kunnen verbinden.

Daarin kan ik een voortrekkersrol spelen.

Met een **goed gerichte Crowd-funding** is het zonder meer haalbaar om dit te realiseren.  
Dit is een zeer serieus voorstel. Er is al wat voorwerk gedaan.

Met warme groet: Agnes van Bemmelen.

p.s. uiteraard zal ik vanavond aanwezig zijn.

Wat voor mij als belangrijk uitgangspunt is, zijn de "Waarden-gedragen Normen", zie bijlage.